

## Afscheid van een veteraan

*Hè soldaat, waar ben je nu gebleven?  
vorig jaar stond je al vroeg paraat  
We hoefden niet te wachten en dat doen we nu al even  
en 't is nu al uren na de dageraad  
Je grijze broek en blauwe blazer keurig geperst,  
je schoenen glimmend strak gepoetst  
Niemand die je vertellen hoefde hoe dat moet  
je had het duizend keer gedaan en wist het zelf het best*

*Vorig jaar, was je als eerste man present  
Het embleem op je baret blonk in de zon  
De lintjes op je borst in felle kleuren  
Links uit de flank, zoals je dat vroeger altijd kon  
De echte strijd is dan wel lang geleden  
Maar een soldaat blijft toch altijd soldaat  
Je hebt in duizend nachten telkens weer je strijd gestreden  
En dat is zoals het bij velen van ons gaat*

*'s nachts kwamen soms de beelden weer terug  
Van angstige avonturen in de tropen  
Van onbestendige gevechten in de jungle  
En dagenlang patrouille lopen  
Vaak zag je dan de gezichten van je maten  
Hoorde je de stemmen van weleer  
Waren het kameraden, zijn ze teruggekomen?  
Of was het je verbeelding toch maar weer?*

*Nooit heb je er veel over gesproken  
Met weinigen heb je erover gepraat  
Op dagen zoals deze, dan wou het wel eens komen  
Dat je je toch een klein beetje liet gaan  
Trots marcheerde je ieder jaar aan 't hoofd van je KNIL-peloton  
Het defilé op Veteranendag  
De Lange Voorhout en de Kneuterdijk  
In eerbied voor de vlag en voor de Prins  
Een dag waarop je ook je maten weer eens zag*

*Je epauletten en Wings tonen een avontuurlijk leven  
Missies in Nederlands-Indië, Korea, Nieuw-Guinea, Libanon,  
en in dat laatste land daar was je zelfs al veteraan  
Noemde men je kozend 'Uncle Tom'  
De wonden van de oorlog zijn genezen  
De tijd heeft haar langdurig werk gedaan  
Maar door alles wat de media vaak schreven  
Vroeg je je wel eens af, ik heb het toch wel goed gedaan?*

*Ik begrijp het al, het was vorig jaar de laatste keer  
een lege plek nu in ons midden  
De laatste tonen van The last post zijn nu uitgeblust  
Onze wapenbroeder Herman Tombal komt niet meer  
Hij is voor eeuwig afgezwaaid en heeft voor altijd rust*

Opgedragen aan Herman Tombal 1929 – 2013  
door Theo Bakker, Stadsdichter te Harderwijk